

Geestelijke verzorging

Geestelijke verzorging is er voor u als patiënt en uw naasten.
In deze folder vindt u meer informatie over:

- Wat Geestelijke verzorging is
- Een persoonlijk gesprek/begeleiding
- Rituelen rond ziek zijn, afscheid nemen en overlijden
- Het weekblad 'Voor Onderweg'
- Bezinnings-, stilteruimte/kapel en Islamitische gebedsruimte
- Communie en vieringen
- Bereikbaarheid



Feest- en gedenkdagen kalender

Wat is geestelijke verzorging?

Als een mens ziek wordt, is goede medische zorg noodzakelijk.

Maar ziek-zijn reikt verder dan een ziek lichaam. Ziek-zijn bepaalt ook het voelen en het denken. Het ziek-zijn doorbreekt het dagelijkse doen en laten. Dat kan vragen oproepen. Vragen zoals: hoe nu verder, waarom overkomt me dit, wat betekent dat voor mij en mijn naasten. De eigen manier van leven en van levensbeschouwelijk of godsdienstig denken kan onzeker worden en komt soms in een ander licht te staan. Iedereen zoekt en vindt daarin zijn/haar eigen weg.

De afdeling Geestelijke verzorging wil mensen op die weg begeleiden en zo bijdragen aan het weer heel worden van de mens met behulp van hun levensbeschouwing, godsdienst of spiritualiteit.

Geestelijke verzorging in het Laurentius Ziekenhuis

De afdeling Geestelijke verzorging wil mensen begeleiden op hun levensbeschouwelijke zoektocht/weg tijdens hun verblijf in het ziekenhuis. Zij gaan hierbij uit van de levensbeschouwelijke en/of godsdienstige overtuiging en de persoonlijke situatie van de patiënt en zijn/haar naasten.



De afdeling is een onderdeel van de totale zorg die het ziekenhuis biedt en werkt daarom samen met de verpleegafdelingen en de andere disciplines in het ziekenhuis. De Geestelijke verzorging heeft daarin haar eigen taak en werkwijze. Kenmerkend voor deze werkwijze is het vertrouwelijk omgaan met alles wat aan ons wordt toevertrouwd. Met respect wordt omgegaan met de levensovertuiging of godsdienst van de patiënt.

De geestelijk verzorgers zijn op vraag van de patiënt, naasten of de afdeling beschikbaar, maar bieden ook hun diensten aan.

Persoonlijk gesprek/begeleiding

Ziek-zijn roept vragen op bij mensen. Vragen die verband hebben met het verleden, het hier en nu en de toekomst. Dat kunnen vragen zijn zoals:

- Wat is mij overkomen?
- Wat betekent dat voor mijn leven?
- Hoe kunnen mijn naasten en ik ermee omgaan?
- Hoe kan deze ervaring een plaats krijgen in mijn leven?

In een gesprek kunnen deze vragen ter sprake gebracht worden. Soms is er gewoon behoefte aan iemand die de tijd neemt om te luisteren.

Rituelen rond ziek zijn, afscheid nemen en overlijden

Van oudsher wensen mensen het ziek-zijn, het afscheid nemen en overlijden van mensen niet alleen uit te drukken in woorden, maar ook in gebaren. In rituelen kunnen we meer uitdrukken dan onze woorden kunnen weergeven. In overleg met een patiënt en zijn/haar naasten wordt gezocht naar een ritueel dat aansluit bij de persoonlijke beleving. Er valt te denken aan een ziekenzegen, een ziekenzalving of een andere gewenste vorm. De geestelijk verzorgers bieden daarin ondersteuning en zijn bereid daarin voor te gaan.

Weekblad 'Voor Onderweg'

Wekelijks wordt aan alle patiënten het weekblad 'Voor Onderweg' uitgedeeld. Met verhalen, gedichten, gebeden en dergelijke wordt de mogelijkheid tot bezinning gegeven.

Bezinnings- en stilteruimte / kapel

Er is ruimte voor rust, stilte, bezinning, gebed of om een kaarsje op te steken.

De bezinningsruimte/kapel van het ziekenhuis is dag en nacht open en ligt op de tweede verdieping (route 2.24).



Bezinningsruimte/kapel

Islamitische gebedsruimte

In het ziekenhuis is een gebedsruimte voor moslims. De ruimte is bedoeld voor dagelijkse gebedsmomenten, maar kan ook worden gebruikt voor bezinning of stilte.

De gebedsruimte is dag en nacht open en ligt op de tweede verdieping (route 2.22).



Islamitische gebedsruimte

Communie

Elke week op woensdag vanaf 13.45 uur wordt de Heilige communie rondgebracht op de afdelingen: A2, A3, B2, B3, C2/CCU en IC. Als er een viering is in de bezinningsruimte/kapel wordt de communie ook rondgebracht.

Ook op uw verzoek kan de communie worden aangeboden. Neem hiervoor contact op met onze afdeling.

Vieringen

Op een aantal feestdagen en enkele zondagen is er een oecumenische viering in de bezinningsruimte/kapel. Er is altijd een viering in het ziekenhuis op: Eenheid van de Christenen, 1^e zondag van de Veertigdagentijd, Goede Vrijdag, Paaszondag, rond Dodenherdenking/Bevrijdingsdag, Pinksteren, Nationale Ziekenzondag, Allerzielen, 1^e zondag van de Advent, Kerstavond.

De vieringen worden tijdig aangekondigd via een folder in de bezinningsruimte/kapel, het weekblad 'Voor Onderweg' en de website van het ziekenhuis www.lzr.nl onder het kopje 'Specialismen en afdelingen' vindt u informatie over de Geestelijke verzorging.

De vieringen beginnen om 10.00 uur. Behalve de viering op Kerstavond die begint om 20.00 uur en is in de hal van het ziekenhuis.

Bereikbaarheid

Bent u of is een van uw naasten opgenomen en wilt u in contact komen met een van de geestelijk verzorgers, laat het weten aan uw verpleegkundige. Zij/hij zal dan contact opnemen met onze afdeling.

Bezoekt u de polikliniek dan kunt u via de telefooncentrale contact opnemen, tel. (0475) 38 22 22. De afdeling is van maandag t/m zaterdag bereikbaar tussen 8.00-22.00 uur. Voor de nachtelijke bereikbaarheid en de zondag kunt u terecht bij de verpleegafdeling.

Team Geestelijke verzorging



Hans Lucassen, geestelijk verzorger



Moniek Steggerda, geestelijk verzorger

Tot slot

Verdere informatie over de afdeling, de actuele 'Voor Onderweg', de feest- en gedenkdagenkalender en het maandelijkse overzicht van de viering kunt u vinden op de website van het ziekenhuis www.lzr.nl onder het kopje 'Specialismen en afdelingen'.

Laurentius Ziekenhuis
Mgr. Driessenstraat 6
6043 CV Roermond
www.lzr.nl

Patiëntencommunicatie Laurentius ziekenhuis
14286750 - Algemeen - juli 2018